



**JOKE VAN LEEUWEN / BOB TAKES**

# How is it

GEDICHTEN IN 'T STAD





Voor Barbara  
(en de toekomstige  
stadoudstebou van  
Wrocton (5))

~~JOKE VAN LEEUWEN~~ Bob  
Takes

27. 4. 2013

JOKE VAN LEEUWEN  
BOB TAKES  
**Hoe is't**  
GEDICHTEN IN 'T STAD

Amsterdam • Antwerpen  
Em. Querido's Uitgeverij bv

2010





Ander werk van Joke van Leeuwen

Proza

*Vrije vormen* (2002)

*Alles nieuw* (2008) Toplijst AKO Literatuurprijs

Poëzie

*Laatste lezers* (1994) C. Buddingh'-prijs 1995

*Vier manieren om op iemand te wachten* (2001)

*Wijf de mussen uit* (2006) Nominatie vSB Poëzieprijs

Kinderboeken (een keuze)

Theo Thijssenprijs 2000

*Iep!* (1996) Wouterij Pieterse Prijs 1997, De Gouden Uil 1997,

Zilveren Griffel 1997

*Kukel* (1998) Zilveren Griffel 1999

*Waarom een buitenboordmotor eenzaam is* (2004) Zilveren Griffel 2005

*Een halve hond heel denken* (2008)

Copyright © 2010 Joke van Leeuwen en Bob Takes

Copyright © stadsgebedichten Antwerpen 2008-2009

Voor overname kunt u zich wenden tot Em. Querido's Uitgeverij  
bv, Singel 262, 1016 AC Amsterdam.

Omslag en binnenwerk Bob Takes

ISBN 978 90 214 3801 6 / NUR 306

[www.jokevanleeuwen.com](http://www.jokevanleeuwen.com)

[www.bobtakes.com](http://www.bobtakes.com)

[www.querido.nl](http://www.querido.nl)



*Hoe is 't* kwam tot stand met steun van Antwerpen Boekenstad.



# Inhoud

Noorwoord	4
Hoe is 't	8
Hier	12
Je bent er	18
Zo is poëzie misschien	20
Zonder	23
Bouwblok	24
Trouwen	26
Blijft bij ons	27
Ben ik	28
Schoon Volk	34
Voor JVL	38
Vader	40
Elfhonderd meter gedicht	42
Liedje voor de Kanaalzone	46
Na het ARUP-rapport	50
Aan een olifantje	53
MDDIPNT	54
De haven in 2009	56
Dag klein kindje hier in 't stad	60
Mensen van Antwerpen	62



# Woord

Van 31 januari 2008 tot 28 januari 2010 was ik stadsdichter in Antwerpen, de vierde op rij, na Tom Lanoye (2003 en 2004), Ramsey Nasr (2005) en Bart Moeyaert (2006 en 2007).

Stadsgedichten zijn in meerdere opzichten gelegenheids-gedichten. Je kunt ze schrijven als zich iets voordoet dat de inwoners aangaat. Soms vraagt zo'n gebeurtenis om een onmiddellijke reactie en kun je niet, zoals gebruikelijk bij andere gedichten, de taal nog rustig wat laten sudderen. Een gevoel van urgentie is daarbij noodzakelijk, en daarin verschilt het van verzoeken die radio- en tv-programma's me wel eens doen, om op een middag een gedicht te schrijven en 's avonds in hun programma te bewijzen dat je kunt sneldichten. Bij de dood van zanger en kunstenaar Wannes Van de Velde, die door menige Antwerpenaar de enige echte stadsdichter werd genoemd, maakte ik zo'n hogedrukgedicht, en ook toen de Vlaamse minister van Ruimtelijke Ordening toestemde in het aanvragen van een bouwvergunning voor een omstreden viaduct, pal nadat een wereldvermaard ingenieurbureau had geconcludeerd dat een tunnelalternatief op veel punten beter zou zijn.

Stadsgedichten zijn ook gelegenheidsgedichten omdat





ze mensen en instituten de gelegenheid bieden hun preoccupaties terug te zien in een andere vorm dan een verslag of een pamflet. Als stadsdichter kun je het oor te luisteren leggen. Je komt achter deuren die anders gesloten blijven, bezoekt allerlei buurtfeesten, hoort havenwerknemers hun eigen poëzie voordragen, spreekt demonstranten toe en schuift aan bij benefedines. Duikt er al eens een ik-vorm in mijn gedichten op, dan is dat niet de ik van de dichter, maar van bijvoorbeeld iemand zonder papieren of iemand die als kind mishandeld is.

Voor bijna alle stadsgedichten werkte ontwerper Bob Takes met me samen, die naar eigen zeggen geen last heeft van klein denken, hoewel zijn eerste idee was een stadsgezicht op een postzegel uit te brengen. Hij zei rustig dat ik het gedicht voor de voetgangerstunnel langer moest maken, omdat we anders de overkant niet haalden, of een titel korter, omdat die niet op een banier paste. Het was telkens een heel proces om onze ideeën uit te werken: van de toestemming die het college van burgemeester en schepenen en andere belanghebbenden moesten geven en het zoeken naar mensen of organisaties om de plannen mee te verwezenlijken tot het vinden van genoeg geld.

Michaël Vandebriel van Antwerpen Boekenstad, die het stadsdichterschap begeleidde, wist wat dat betreft prima de weg in het stedelijk netwerk. En dat was nodig, want de openbare ruimte werd, tijdelijk of permanent, de drager van de gedichten. Je kon ze zomaar tegenkomen en ze waren vaak inhoudelijk verbonden met de plek waar ze werden geplaatst, wat overigens geen beletsel is om de gedichten te lezen als je nooit op die plek bent geweest. Verder zijn de gedichten voor het merendeel gepubliceerd in de *Gazet van Antwerpen*, en ook wel in de *Antwerpenaar*. Een enkele keer werd een gedicht overgenomen in een andere krant. Driemaal haalde een nieuw geschreven en ergens in de stad te lezen stadsgezicht het vrt-journaal, iets wat voor poëzie niet bepaald vanzelfsprekend is.

Toen Hugo Claus overleden was, stelde ik voor een gedicht van hemzelf ergens in de stad te plaatsen. Ook hoopte ik dat een tekst van Wannes Van de Velde zou worden aangebracht, wat inmiddels is gebeurd. Er zullen, onder auspiciën van Antwerpen Boekenstad, eveneens gedichten in het stadsbeeld verschijnen van andere Antwerpse dichters die geen stadsdichter konden of wilden zijn, want een stad met alleen stadsgedichten levert wat mij betreft een te eenzijdig beeld op.

Vanaf het begin was het van belang heel Antwerpen in het oog te houden, en niet alleen de binnenstad. Zo zijn (delen van) stadsgedichten te horen of te zien geweest, of nog te zien, in de districten Merksem, Deurne, Zandvliet, Berendrecht, Wilrijk, Ekeren en de grens met Borgerhout. Uiteindelijk zijn er, net als het geval was bij mijn voorgangers, méér gedichten gemaakt dan de minimaal zes per jaar die werden voorgeschreven.

En toch heb ik heel wat keren nee moeten zeggen tegen verzoeken, soms omdat ik er te weinig affiniteit mee had, maar meestal omdat andere projecten al te veel aandacht vroegen. Een aantal ideeën kon niet worden gerealiseerd, omdat er geen geld of draagvlak voor was, of geen tijd. Bijvoorbeeld een keten gedichten vanuit de geschiedenis, een project met bejaarde Antwerpse madammen, poëtisch 'handwerpen' op de Meir, iets op tegels, op de tram of een laserprojectie op een hoog gebouw. Wat wél is gerealiseerd vindt u in dit boek, dat een neerslag is van twee jaar stadsleven en het zoeken naar de woorden die daarbij kunnen horen. En omdat er ook beelden en geluiden bij horen, wordt per gedicht verwezen naar wat er via [www.stadsdichterjokevanleeuwen.be](http://www.stadsdichterjokevanleeuwen.be) op internet te vinden is.



# Hoe is 't

🔊 ingesproken gedicht 🖨 digitaal gedicht 📍 beeld op locatie 📖 ver-journaal

'Hoe is 't' heet het eerste stadsgezicht, naar een gebruikelijke groot in Antwerpen (wat wel eens lastig blijkt voor immigranten die eerst volgens hun taalboek 'Hoe gaat het met u?' hebben geleerd). Het gedicht werd als een scenario geschreven en toen bewegend vormgegeven. Dat het bewoog trok de aandacht van voorbijgangers, voor zover die niet met hun neus naar beneden voortstapten. Het werd de hele maand februari 2008 vanaf het schemeruur in de binnenstad geprojecteerd op de muur van een universiteitsgebouw aan de Sint-Jacobsmarkt. De projector stond achter een raam van een kantoor aan de overkant. Dat werkte prima, behalve toen een schoonmaakster per ongeluk de stekker lostrok. Later was het gedicht ook te lezen in bibliotheek Permeke aan het De Coninckplein. Omdat het digitaal was, kon het tegelijkertijd worden aangeboden aan de stricten. Berendrecht, Deurne en Wilrijk gingen hierop in. In Wilrijk was het op 11 en 12 april 2008 op allerlei plaatsen te lezen, onder meer in winkels en supermarkten, in Deurne tijdens een zomerse voorstelling in het openluchttheater van het park Rivierenhof.





maar hij zei gisteren nog

die  
die  
elkaar  
passeren

noem ons

Storende hier horende

noem ons

achter  
Zig  
de

oude  
de  
madammen  
facades

en opeens even





# Hier

ingesproken gedicht beeld op locatie

Ik stoot hier mijn kop, schrijft de wind  
(lange lussen en al), ik moet hier voorruit  
tussen ruit en vooruitgang, gemorrel van  
mensen hoog boven hun hoofd, hoe weet  
ik nog of ik wind mee ben of tegen.

Dit hier is een plek waar de mensen niet  
zwegen, ik weet van hun woorden, ik droeg  
ze al voort toen ik hier over bossen en  
laren en vachten van vee van het volk blies,  
ik trek hier al eeuwen aan oren.

Ik aaide hier voren, liet loof van de pastinaak  
wuiven als bakens voor bleke onmisbare  
wortels, ik woude hier haren om, kroop als  
een dronkenman onder de rokken van wie hier  
vertrokken voor weeral een vijand.

Want vijand werd vijand genoemd en werd  
vijand, ik hielp hem het vuur aan het hout van  
de huizen met waaien te laaiend te maken,  
ik vrat het verleden mee weg, even  
los als wat liep op twee benen.

En zag op twee benen de schooiers in zijde,  
de brouwers en beenhouwers zijn voor het  
zijn, ik rook aan de lijven de haastige ziekte,  
heb veel oude nieuwen hier weten beginnen  
met ergens een binnen, een boom.

Ik schreef hier onleesbare rimpels op water dat  
ongenoed kwam, liet drijven wat hoorde te  
blijven, ik zag nieuwe straten genoemd naar het  
oude, ik jaag mezelf na hier, de hoeken om  
fluitend rond al dit doorzichtigs.

Soms lig ik hier stil. Dan leggen zich vuil en  
woestijnzand en zaden en briefjes met  
niet-meer-vergeten-dit neer op de tegels,  
voor voeten van wie naar de trein moet of  
wie hier geborgen wil zijn, iets wil houden.







Op Wereldboekendag 2008 werd het tweede stadsgezicht ingehuldigd, te vroeg op een doordeweekse ochtend om er een echt buurtfeestje van te kunnen maken, maar in café-restaurant Le Pain Quotidien, toen nog omgeven door de bouwwerkzaamheden aan het Centraal Station, kregen alle aanwezigen koffie en gebak. Het stadsgezicht hangt er nog, aan het nieuwe Kieviplein, waar ook de grote stralen baobabs staan van het kunstenaarscollectief LeMuMi, dat ons op de mogelijkheden van die plek attendeerde. Het plein schurkt tegen Borgehout aan. Het gedicht is dan ook evengoed voor Borgehout geschreven.

De eerste plannen voor nieuwe kantoorgebouwen, dicht bij waar de hogesnelheidsstrein zou komen, leken rekening te houden met de oude woonwijk eromheen. Zo werd er gedacht aan het integreren van een park en een basketbalveld. Toen die plannen veranderden, ontstond er verzet vanuit de buurt. Dat leverde aanpassingen op, met meer open ruimte en meer ramen op de begane grond. 'Ach,' zei iemand, 'maar het blijft er toch te veel waaien.'

Ik besloot de wind te laten spreken, als een wezen dat zijn hoofd stoot tegen de voor de buurt wezensvreemde gebouwen. In het gedicht ligt dat verzet van de jongste jaren als een transparant over de geschiedenis van de Kievibuurten van Borgehout, een geschiedenis met veel weerstrand

2  
tegen de stad Antwerpen, en veel invasies, veranderingen en problemen, zoals het uitbreken van de pest, die men ooit de 'haastige ziekte' noemde, een uitdrukking waar wij nu andere associaties bij hebben.

'Hier' is handgeschreven en er staan uitvergrote snelle tekeningen omheen, als contrast met de strakheid van de omgeving. Wie binnen in het Anna Bijnsgebouw staat, waartegen het op plakfolie is aangebracht, kan gewoon naar buiten kijken. Wie buiten op het plein staat, ziet de fietsen niet die binnen achter de ruit geparkeerd staan. Die ziet het gedicht en de tekeningen.

Stadsgeichten worden al eeuwenlang geschreven. Toen in 1889 het, nu voormalige, stadhuis van Borgehout werd ingehuldigd, kwam er een vers aan te pas waarin het volk uit de buurt poëtisch werd betrokken:

*Welaan, hier voor ons grootsch gebouw  
Verstand en wil gericht,  
Naar eer en deugd en Vlaamsche trouw  
En streng volbrachten plicht;  
Dan is ons heerlijk raadspaleis  
Geen ijdele pronk of schijn,  
Maar 't volk zal, werkzaam, kalm en wijs,  
Alom in achtting zijn.*









# Je bent er

■ ingesproken gedicht ■ beeld op locatie ■ beeld op locatie

til een scherf uit de stad  
maak een laken van gras  
neem de zon als plafond

gras is nooit ooit alleen  
ligt en richt zich weer op  
bomen hoeven geen huur

vogels spreken hun tjieps  
of hun pieps of hun tjijs  
en je bent er je bent

Op 25 mei 2008, de Dag van het Park, werd het westelijk deel van het nieuwe Park Spoor Noord geopend. Dit open terrein, met veel gras, fontein en in te spelen en sportfaciliteiten, ligt tussen de volkse wijken Dam, Seefhoek en Stuivenberg, waar zich vroeger een spoorweg-emplacement bevond. Er werd voor de aanleg een enquête gehouden onder de buurtbewoners over hun wensen.

Tijdens de feestelijke opening was er een grote menigte op de been. Het voormalige opleidingscentrum voor spoorarbeiders, dat in die periode werd verbouwd, verdween grotendeels achter een enorm doek, waarop *je bent er* stond. Eigenlijk had ik *je hoeft nergens naartoe, want je bent er* bedacht, als knipoog naar de rondom het park de stad uit rijdende automobilisten, maar die titel was zelfs voor zo'n groot doek te lang, omdat de letters vanuit de verte leesbaar



moesten zijn. De letters van de titel werden uiteindelijk zo groot dat ze vast ook vanuit een landend of opstijgend vliegtuig te ontcijferen waren. Het gedicht zelf was bestemd voor wie zich in het park bevond. Je kon het liggend in het gras lezen, als je dat wilde. Ik koos voor eenvoudige, maar niet eenduidige taal en een verwijzing naar de buurt, die een grote diversiteit aan inwoners kent, onder wie velen die het niet breed hebben.

Inmiddels blijkt het park een groot succes. Op een zonnige dag picknicken allerlei mensen op het gras of zitten ze in ligstoelen bij het water, waar de kinderen spelen. En het zijn niet alleen de buurtbewoners die er graag naartoe komen. Het is een echt Antwerps park geworden.



# Zo is poëzie misschien

☞ digitaal gedicht    📷 beeld op locatie

In 2008 vierde het Letterenhuis aan de Minderbroedersstraat (museum en archief van de Vlaamse Letteren) zijn vijftienjarige verjaardag. Ter gelegenheid daarvan ontwikkelden we een installatie. Op drie schermen waren beroemde en wat minder beroemde regels te lezen, van gestorven Vlaamse en Nederlandse dichters. Daaruit lichten achter elkaar woorden op, die samen een nieuw gedicht over poëzie vormden. De puzzelaar mag raden van wie de regels zijn. De bijbehorende dichters staan op pagina 22 vermeld.



1. HIJ WAS GESTORVEN BINST DEN NACHT
2. EN **NOOIT** EN HEEFT **EEN** UUR MET U
3. DAG **STOEL** NAAST DE **TAFEL** DAG **BROOD** OP **DE** **TAFEL**
4. **DE** **NACHTEGAAL** ZAL **FLUITEN**
5. **IK** **LIEP**, EN **FLOOT** **DE** ST. LOUIS **BLUES**
6. **OCH** **GROOTVADER** GEEF HET **MIJ**
7. **LIEFDE** EN HET BESEF VAN **LIEFDE**
8. **IK** **NOEM** ZE **NIET**
9. 'T **IS** **GOED** IN 'T **EIGEN** **HERT** TE **KIJKEN**
10. **IK** **BEN** **EEN** **GOD** IN 'T **DIEPST** **VAN** **MIJN** **GEDACHTEN**
11. **HOE** **LAAT** **IS** 'T **AAN** **DE** **TIJD**
12. **TUSSEN** **DROOM** EN **DAAD** **STAAAN** **WETTEN** IN **DE** **WEG** EN **PRAKTISCHE** **BEZWAREN**
13. EN **ZICH** **DE** **GEUR** **VERBREIDT**: **IK** **WEEET** HET **NIET**
14. **DE** **WIND** **WOEI** OM HET **EENZAAM** **HUIS**
15. **MIJN** **MOEDER** IS **EEN** **GRIJZE** **VRIDAGMORGEN**
16. **IK** **WIL** **ALLEEN** **MAAR** **ZEGGEN** **DAT** **IK** HET **NIET** **WEEET**
17. **IS** **DIT** **GENOEG** **EEN** **STUK** **OF** **WAT** **GEDICHTEN**
18. **IK** **SCHRIJF** JE **ADEM** EN JE **LICHAAM** **NEER**
19. **ZO** **HELPT** **POËZIE**
20. **DE** **POËZIE** **DAT** **BEN** **JE** **ZELF**
21. **IK** **TRACHT** **OP** **POËTISCHE** **WIJZE**
22. **MISSCHIEEN** **IS** 'T **GOED** **TE** **STERVEN** **IN** **DE** **HERFST**
23. **THANS** **DWINGENDER** **DAN** **OOIT** **MOET** **IK** **MIJ** **ONDERVRAGEN**
24. **DIE** 'K 'S **AVONDS** **HALEN** **MOEST** **IN** **ISPAHAAN**
25. **ALS** 'T **NOOD** **DOET** **JANVERDOMME**
26. OM **MIJN** **OUD** **WOONHUIS** **PEPELS** **STAAAN**
27. EN **ZINGT** **SOMS** **ONVERSCHILLIG**
28. **HET** **SCHIP** **VOER** **WEG** **ZIJ** **OOGD** ' **HET** **NA**
29. O **LAND** **VAN** **MEST** EN **MIST**
30. **OCH** **HOE** **DROEVIG** **SLEEPT** **DE** **DAG**
31. **GELIJK** **EEN** **SPELEND** **KIND** **IN** **ZOETEN** **WAAN**
32. **DE** **LENTE** **IS** **WEERGEKOMEN** **MET** **BLOEME** EN **BLAD** EN **KRUID**



Dit kwam er woord voor woord uit tevoorschijn:

zo is poëzie misschien:  
als goed brood dat nooit genoeg is  
als een niet onverschillig lichaam op een vrijdagmorgen  
als grijze gedachten die dwingend fluiten dan de wind  
als de geur van aan tafel 's avonds ooit een moeder  
als de blues op de stoel van de liefde  
als adem die soms janverdomme zingt

poëzie is: ik ik ik mij ik mij ik  
poëzie is: ik schrijf en ben  
is een woonhuis  
is

De dichters zijn:

- |                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| 1. Virginie Loveling   | 17. J.C. Bloem             |
| 2. Guido Gezelle       | 18. Hugo Claus             |
| 3. Paul van Ostraijen  | 19. Herman de Coninck      |
| 4. Anton van Wilderode | 20. Gust Gils              |
| 5. Jan Hanlo           | 21. Lucebert               |
| 6. Rosalie Loveling    | 22. Gaston Burssens        |
| 7. Ellen Warmond       | 23. Herwig Hensen          |
| 8. M. Vasalis          | 24. P.N. van Eyck          |
| 9. Alice Nahon         | 25. Richard Minne          |
| 10. Willem Kloos       | 26. J.H. Leopold           |
| 11. P.C. Boutens       | 27. Karel van de Woestijne |
| 12. Willem Elsschot    | 28. Marie A. Boddart       |
| 13. Martinus Nijhoff   | 29. P.A. de Génestet       |
| 14. Geerten Gossaert   | 30. A. Rodenbach           |
| 15. Gerrit Achterberg  | 31. Hélène Swarth          |
| 16. Eddy van Vliet     | 32. Alfred Weustenraad     |

# Zonder

☛ Ingesproken gedicht

Acht keer heb ik de bomen kaal zien worden,  
acht keer heb ik de bomen vol zien worden.

De zere die ik vond is wankel.

En ik versta alles: de vermaning van een  
man achter glas, de kreet van een kind  
op een schommel.

Ik inspecteer mijn handen, nu die niet  
werken mogen, ik controleer mijn hoofd  
of daar nog iets vertakt.

Ze zeiden vroeger als ik niesde:  
nu komt het allemaal in orde. Ik nies  
de hele winter.

Mijn zus heeft al papieren, mijn zus  
heeft nu een kaartje kleiner dan een  
boterham.

Ai, als ik eens een zere had die zachter  
voor mijn rug was en dat ene, kleiner  
dan een boterham.

Dit is een stadsgezicht over en voor mensen zonder  
papieren. Ik ben op uitnodiging met een paar van hen gaan  
praten. Op 14 december 2008, tijdens een demonstratie  
voor een snellere afhandeling van door de regering beloofde  
reguleringsmaatregelen, bracht ik dit gedicht tussen de  
muziek en de toespraken door.



# Bouwblok

▲ ingesproken gedicht

Wie bed en tafel hebben  
die naar vermogen  
wonende te heten  
dat achter achter niet meer is  
stadsklank horen botsen  
dagkant en dorpel  
die valt op vloeren  
open is geslagen  
die blijven waar ze zijn

kiezen waar  
en hoe om-  
met soep en samenhang  
dezelfde  
op het blok  
rond de zon  
zo oogt wat  
maakt trage paden vrij  
voor het voorbijgaan.

Of ik een gedicht wilde maken over bouwblokken. Met de term bouwblok wordt een manier van architecturaal en stedenbouwkundig ingrijpen in de aanwezige structuur van de stad aangeduid. Voor de leek betekent het vooral dat de ruimte tussen de huizenblokken een nieuwe invulling krijgt, 'onpitt' wordt, wat betekent dat overbodig geworden loodsen en koterijen in oude buurten verdwijnen, achterkanten van huizen voorkant kunnen worden, er binnentuinen ontstaan en fietsers en voetgangers dwars door kunnen steken. 'Doorwaadbaarheid' noemen de kenners dat. Die opvatting vind je op veel plekken in Antwerpen gerealiseerd.

Dit gedicht kreeg de vorm van een bouwblok, met een doorwaadbaar pad in het midden. Het was tijdelijk te lezen op een ruit van het Design Centrum aan de Lange Winkelhaakstraat, niet ver van het Centraal Station, en werd ook afgedrukt in het door de stad gepubliceerde *Bouwblokkenboek*.



Wie bed en tafel hebben  
die naar vermogen  
wonende te heten  
dat achter achter niet meer is  
stadsklank horen botsen  
dagkant en dorpel  
die valt op vloeren  
open is geslagen  
die blijven waar ze zijn

kiezen waar  
en hoe om-  
met soep en samenhang  
dezelfde  
op het blok  
rond de zon  
zo oogt wat  
maakt trage paden vrij  
voor het voorbijgaan.



# Trouwen

♣ ingesproken gedicht

Al bezig te bestaan, maar nu  
hier te beginnen aan voortaan,  
aan een hierna dat mag behoed,  
de dagen met vier handen op  
te tillen, te zeggen ja, te zeggen  
dat we ja, te zeggen dat we willen.

Of er een kort gedicht kon komen voor in de nieuwe  
trouwboekjes van 't Stad. Dat vraagt om een tekst waar rek  
in zit. Ik heb het geprobeerd en dit is het geworden.



# Blijft bij ons

♣ ingesproken gedicht

*Blijft bij ons* en hij is nie kunne blijven,  
zijn klak bleef hier en weet nie meer wa doen,  
geen dak meer voor ne kop waarin de wereld stak.  
De brug van Willebroek is nie meer toe.

Stad met uw rotte tanden en uw goud, zing wat em  
zong van al uw daken, zing van een lief, van zotten,  
van krapuul, van het verlangen dat er wroet in onze lijven.  
*Blijft bij ons* en zo zal em kunne blijven.

Wannes Van de Velde stierf op 10 november 2008. Dit  
gedicht is na het bekend worden ervan op één middag  
geschreven en haakt aan bij een lied dat mijn voorganger  
Ramsey Nasr eerder voor hem maakte en dat eindigde met  
'Blijft bij ons'. Die woorden nam ik als uitgangspunt.

Wannes Van de Velde is wel de enige echte stadsdichter  
van Antwerpen genoemd, al wilde hij dat officieel nooit  
zijn. Hij was het al. Hij is geboren en getogen in het  
Schipperkskwartier en heeft als zanger en dichter al vroeg  
gefulmineerd tegen wat er in de jaren zestig en zeventig van  
de vorige eeuw in de buurten van zijn jeugd werd gesloopt.  
Het gedicht kwam in diverse Vlaamse kranten terecht. Er  
waren mensen die me erover aanspraken en met tranen in  
de ogen vertelden wat Wannes Van de Velde voor hen had  
betekend.

Op de zijgevel van café 't Half Souke aan de Hoogstraat is  
een tekst van hem aangebracht, in een vormgeving van Gert  
Doorman.



# Ben ik

🗣️ ingesproken gedicht 📍 beeld op locatie 📍 beeld op locatie

ben ik niet goed wel goed ben ik  
ben ik niet niet van mij ben ik van  
ongevraagde krassers in mijn kas  
draag ik geen veilig vel mag ik  
geen dak van licht dat dit dat dit  
weg weg en alles alles dan

zie wat ik zeg dat ik niet zeggen kan

Ieder jaar op 19 november is het Werelddag tegen  
Kindermishandeling. Naar aanleiding daarvan kwam het  
verzoek om een gedicht. Bob Takes en ik wilden er in de  
stad een vorm voor vinden die de aandacht zou trekken en  
daarmee de problematiek zichtbaar zou maken. Eerst sprak  
ik met vrouwen die als kind mishandeld waren: *dat mijn  
vader een harde werker was is het enige positieve dat ik over  
hem kan zeggen – ik mis een vader, maar voel me beter als  
ik hem niet zie – ik kon precies nooit niks goe doen – zijn er  
mensen die mij graag zien – iemand die mij verdriet doet, doe  
ik verdriet aan – ik ken alle boeken van de kamer – als ik mij  
niet kwetsbaar opstel, hoeven ze me niet te kwetsen – ik krop  
het op – er is ook schaamte –*

Het bleek moeilijk om erover te praten. Daarom, dacht  
ik, ga ik geen stevig bouwsel van een gedicht maken,  
maar iets wat hakteit, wat de zelftwijfel en de nood om  
te worden gehoord uitdrukt. Dat is 'ben ik' geworden.  
Voor de realisatie in de stad werd eerst gedacht aan de  
Bolivarplaats, waar het nieuwe gerechtsgebouw staat, dat







in de volksmond het Vliinderpaleis heet. Maar dat plein was zodanig symmetrisch heraangelegd dat het er te 'af' uitzag. Bovendien vonden we dat de aanwezigheid op het Theaterplein van HetPaleis, theater voor alle leeftijden, een andere symboliek opriep dan de nabijheid van het gerechtsgebouw. De laatste regel van het gedicht stond maandenlang tweëntwintig meter hoog op het dak van licht dat boven het Theaterplein is gebouwd. De architecten vonden het een prima idee om een dergelijke levendige ingreep te doen. De regel werd op een nacht geprojecteerd met een speciale projector die dichtbij en verder weg dezelfde scherpte hield. De straatverlichting moest tijdelijk uit, terwijl de contouren van de letters werden afgetekend door mannen zonder hoogteveers.

De regel was vanaf één specifieke plek verticaal te lezen op de horizontale achtergrond. Als je daar stond, zag je dat de strukken zwarte en rode folie tot een zinvol geheel samenvielen. Letterlijk en, voor wie wil, ook symbolisch. Het hele gedicht had daar op de grond moeten staan, maar we kregen geen toestemming. Het mocht er alleen bij de perspresentatie op. De verf was zo tijdelijk dat die bij de eerste regenbui al uitliep, net of het gedicht aan het huilen was geslagen. Drie weken mocht de regel op het dak blijven, maar uiteindelijk, dankzij de nodige verzoeken van particulieren en instanties aan het college, bleef die er tien maanden.

Op de gevel van theater HetPaleis werd daarna een door Bob Takes ontworpen permanent aandachtesteken tegen kindermishandeling aangebracht, waarin dit stadsgezicht is verwerkt. Het kon verwezenlijkt worden dankzij de medewerking van HetPaleis en de steun van bouwenderneming Vooruitzicht.





STADT  
NEGD  
EN  
KAN

IK  
AT IK  
KAN

STADT HOJMBURG



# Schoon Volk

◀ Ingesproken gedicht  beeld op locatie

Hebben een buitenkant gekregen  
met binnenkantlezers, droevigwezers,  
kleurenkenners, kruidentruikers  
en een vlekje op een plekje.

Hebben aanwezigheid gekregen,  
schouderscharnieren, spierspanning,  
bloedgroep, balstroep en  
breekbaar gebeente.

Hebben herkenbaarheid gekregen,  
breedte, hoogte, herkomst huid,  
armen zoekend waar te blijven,  
schrammen van ooit ergens.

Hebben afwezigheid gekregen,  
dichtdoegezichten, vuisten als  
knoppen, ingepakte voeten op  
de groetmetrochstroepen.

Hebben aanraakbaarheid gekregen,  
vingertip, voeling, leesbaar als  
weerbericht, weerbaar de grenzen  
van vel over veel.

Dragen een hoogst persoonlijk hoofd  
met kanalen waardoor woorden  
de oever van de lippen halen:  
hoor wat er hangt in de hersens.



Het gedicht 'Schoon Volk' begeleidde de gelijknamige interactieve tentoonstelling in het Atlasgebouw aan de Carnotstraat. In dat gebouw zijn allerlei integratiediensten gevestigd en worden regelmatig tentoonstellingen gehouden. Aan de basis van de tentoonstelling 'Schoon Volk' lagen gesprekken en filmpjes met en over mensen van allerlei slag, waarbij het ging om vragen als: Hoe omschrijf je jezelf? Hoe zien anderen jou? Besteed je veel aandacht aan je uiterlijk? Voel je druk vanuit de maatschappij? Maak je opmerkingen over anderen? Bepaalt je uiterlijk je kansen? Hoe beleef je het ouder worden? Word je gepest of genegeerd vanwege je uiterlijk? Ook wetenschappelijk werd er op de materie ingegaan. Hierover werden een tentoonstelling en een boek gemaakt onder de titel *Schoon Volk*.

Dit stadsgezicht is blijvend te vinden op de binnenplaats van het Atlasgebouw, in een ontwerp dat over een muur en de vloer is aangebracht, niet als een uitvergrote pagina van een dichtbundel, maar in een grafisch speelse, zich niet meteen prijsgevende vorm. Het is ook geschreven voor buurthuis de Lakbors in Deurne, dat inmiddels is verhuisd en Dinamo heet. Ik was daar een paar keer op bezoek bij Taal\*oor, waar Vlamingen en immigranten met elkaar converseren en de laatste hun kennis van het Nederlands kunnen oefenen. In het najaar van 2008 waren er in Deurne veel activiteiten met als thema 'maskers'. Ze resulteerden in een feestelijke avond waarop veel buurtbewoners van zich lieten zien en horen.



Hebben  
een  
buitenkanal  
gekegen  
met

bloedgroep  
balsroep  
en

binnenkanallezers  
droevigwezers  
kleurenkenners  
kruidenruikers

breekbaar  
gebeente

En  
een  
vleke  
op een  
pleke

Hebben

herkenbaarheid  
gekegen  
breite  
herkomstheid

Hebben  
aanwezichheid  
gekegen.

schouder  
scharnieren  
spierspanning

de grenzen  
van vel  
over veel

Wegbaar

Wegbaar

Wegbaar

hoogst

Wegbaar



# Uoor JIJ

■ ingesproken gedicht

U heeft geleefd, uw voeten zijn gegroeid,  
raaken de aarde aan, tot ze verbaasd om  
wat niet wilde op de plankjes van de rolstoel  
bleven staan. Uw handen tasten naar uw tas  
waarin uw wereld en uw zakdoek zat,  
uw ogen naar de man die ooit dicht bij u was,  
naar wie u hielpen, naar het licht dat u begroette.

Waar u nu ook mag zijn waar u niet bent,  
we zullen weten dat u heeft geleefd en liefgehad  
en dat daar de gordijnen open moeten.

Dit is letterlijk genomen geen stadsgezicht. Het is een  
gedicht voor één persoon, een onbekende dan ook nog,  
die geen familie of vrienden op haar crematie had. Als  
stadsdichter beet ik het spits af, maar ook andere dichters  
zijn betrokken bij het initiatief dat Eenzame Uirvaart heet.  
Het is begonnen in Nederland en door de jonge dichter  
Maarten Inghels naar Antwerpen gehaald.

Op 23 januari 2009 was ik op begraafplaats Schoonselhof,  
ook wel het Père Lachaise van Antwerpen genoemd, omdat  
er zoveel bekende Antwerpenaren hun laatste rustplaats  
vonden. Samen met Maarten Inghels, Michaël Vandebril van  
Antwerpen Boekenstad en de uitvaartverzorgers schreden  
we achter de zwarte auto aan waarin de urn stond van een  
vrouw met dezelfde initialen als ik. We hielden een korte  
plechtigheid voor haar, waarbij ik tegen de wind in dit



gedicht voorlas. Daarna werd haar as uitgestrooid.

Een week later, op Gedichtendag 2009, werd de Eenzame  
Uirvaart aan pers en publiek voorgesteld. Frank Starik,  
de initiatiefnemer in Nederland, zei toen onder meer dit:  
'De dichter kan de vriendschap niet vervangen. De dichter  
brengt een saluut aan iemand die hij nooit heeft gekend,  
noch zal leren kennen. Aan iemand die niemand meer  
zal leren kennen. De Eenzame Uirvaart voldoet aan een  
minimale eis van beschaving, spreekt ook ons aan, maakt ons  
medeplichtig aan die onopgemerkte levens, promoveert ons  
collectief tot nabestaanden.'



# Vader

ingesproken gedicht

Hij was gekamd, gewassen en in leven,  
geen tanden meer, maar warm rond zijn karkas,  
verbaasde ogen achter brillenglas.

Waar was zijn vrouw, waar was zijn huis gebleven.

Hij wist niet of hij woonde waar hij was.

Hij wist niet of ze eten zouden geven  
en wie was op bezoek geweest zo-even  
in zijn met thee en troost bekleed moeras.

Alles werd nu en alles onbestemd.

Hij gaf het op, de broek met scherpe vouw  
bleef in de kast, hij lag en wachtte af

hallo daar roepend in zijn onderhemd,  
tot hij zijn zoon die hem nog groeten wou  
zag en herkende en zijn zegen gaf.

De schrijver Willem Elsschot (1882-1960) zou volgens ingewijden voor Antwerpen moeten zijn wat James Joyce is voor Dublin. Zijn novelle *Het dwaallicht* speelt zich goed traceerbaar af in het Sint-Andriesskwartier: 'Er is met potlood een hobbelige tekst ingegrift waaruit ik, zo op 't eerste zicht, onmogelijk wijs kan worden. Dan maar even bij de winkelruit, waar het lichter is. En na een laatste inspanning ontcijfer ik het raadsel: Maria Van Dam, Kloosterstraat, 15.'

In 2010 is het vijftig jaar geleden dat hij stierf, wat tot veel activiteiten rond zijn leven en werk aanleiding geeft. Maar ook in 2009 werden al sporen getrokken. Op acht plaatsen



langs de route die in de novelle beschreven wordt waren door letterkappers in stenen platen aangebrachte citaten te vinden, en kunststudenten bekleedden en bewerkten een aantal plekken in de stad met hun interpretaties van Elsschots werk. Het Willem Elsschot Genootschap hield in maart zijn jaarlijkse benefietdiner. Mijn voorganger Bart Moeyaert had voor die gelegenheid al eerder een gedicht over de persoon van Elsschot gemaakt. Mijn gedicht alludeert op Elsschots sociaal betrokken poëzie in klassieke vormen, zoals het sonnet. Verschillende van die verzen gaan over een moeder. Dit vers is ook een klassiek sonnet, over een vader, en via die ene vader over veel andere oude mensen die ten prooi zijn gevallen aan Alzheimer.

[www.destadvanelsschot.be](http://www.destadvanelsschot.be)



# Elfhonderd meter gedicht

🗨 ingesproken gedicht 📍 beeld op locatie 🗨 beeld op locatie 📺 wtr-journaal

*van binnenstad naar Linkeroever:*

Ha ga hier, u jij golle jullie gij, door deze gang van lucht in boomse klei, behaagziek als een brug zijn tunnels niet, de wereld is teruggebracht tot kleine optocht van toevalligheden, een snelle blik in onbekende ogen, een jas waarin hier iemand al eens kwam, hier kunnen zon en wind niet bij, hier bloeit niets, groeit niets, is het heen of weer binnen de lijntjes blijven, en boven gaat het zoveel kanten op, tien hoog en toch nog uitrichtloos of op de grond iets als de hemel, en u jij golle jullie gij, al is sint-annadorp vergaan, de put in en verdwenen, er waaien oude liedjes rond tielieteralom die willen zich bewaren tussen getob en tegenzin en opgeraapte grappen, wat doen de benen hier hun best, er moet weer wat, dat zal wel zijn, iets halen, iets betalen, iets willen, iemand zien misschien, waren de buizen hier als glas, was er dan nu nog wat er was, diep in de grond verzonken huizen, drie potten met verschaalde lijdzaamheid en zoete bonen, de kraag van een matroos met einders in herinnering en veel vuil spel en slappe touwen, de grove buiken van gestorven schepen, daarboven vissen die volharden, daarboven alles, maar toch weeral geen fraai ontvangend comité dat staat te zingen van wees welkomtieterieterlom, hoe goed dat u jij golle jullie gij weer boven bent zijn zijt (en dan de grote trom en een refrein)



*van Linkeroever naar binnenstad:*

Ha ga hier, u jij golle jullie gij, gekomen uit een kromgetrokken droom met overkant, nog zevenhonderd stappen min of meer en daar is 't stad, een plein, een schilderij, een berg vers fruit, een park dat kan bewaard, een menigte die nieuwe kleren wil, een taak die languit ligt te wachten, een nacht met ogen open, de properpoetser voor de glans (de koninklijke poort is moeten lopen naar de gillisplaats, daar staat die poort niet echt een poort te zijn, er is wel meer niet wat het is), terwijl hier u jij golle jullie gij onder de schelde bent zijn zijt, ligt alles boven als versteend op u jij golle jullie gij te wachten, het wenen op de pauzeknop en niemand raapt nog grappen op, het lachen houdt zich in om dalijk door te gaan, de stad is stil gaan staan bij wat er wringt en al die antwerpse geschoeide voeten stokken, even vraagt niemand waar vandaan, een schreeuw blijft aan een dakgoot hangen, de auto's wachten voor het rood en even gaat er niemand dood die iemand graag in leven houdt, het brood wordt even niet meer oud, de hoogste bomen weigeren de wind, een val wordt net op tijd gebroken, de prater zwijgt en vraagt zich af wat hij te zeggen denkt, het water blijft verbaasd in buizen aanzelen, de haast weet niet meer waar naartoe, maar dan als u jij golle jullie gij weer boven komen komt, boegeert het, botst het, bloeit het, vloekt het, is het toch weer later





De stad als drager. Hoe kun je inhoud, vorm en omgeving laten harmoniëren? Misschien door de binnenstad en Linkeroever, regenover elkaar aan de Schelde liggend, letterlijk en figuurlijk te verbinden. In de Sint-Annatunnel, voor voetgangers en fietsers, werd een stadsgezicht aangebracht van twee strofen. Een tijdelijk project, uitgevoerd in plakfolie. Het stadsgezicht moest lang genoeg zijn om beide oevers te halen. Eén strofe werd uiteindelijk net een beetje té lang, waardoor de naam Bob Takes er in de afteeling niet meer bij paste.

Zoals voor meer projecten was ook hier samenwerking met anderen nodig. Het Antwerpse gezelschap Laika, dat op internationaal niveau voorstellingen en installaties maakt, en het kunstenhuis Villanella bleken een festival op Linkeroever voor te bereiden. De opening was vrolijk: een stoet mensen, onder wie burgemeester Patrick Janssens, liep achter de

muziek en de dansmariekjes aan de tunnel door.

De koninklijke poort of waterpoort waaraan in het gedicht gerefereerd wordt stond ooit waar nu de tunnel op de rechteroever begint. Sint-Annadorp op Linkeroever verdween bij ophogingen. Eind jaren vijftig werden er de eerste sociale flatgebouwen opgetrokken.

De twee strofen – twee lange regels van elk ruim een halve kilometer – zijn zes weken blijven hangen. Elke maandagochtend gingen wij, stadsdichter en ontwerper, gewapend met plakband controleren of er in het weekend geen vandalen waren geweest. De schade viel meestal goed te repareren. Hier en daar een scheurtje en één keer hadden ijverige nachtrakers het woord 'zingt' omgebouwd tot 'zuigt'. Terwijl wij daar bezig waren, hoorden we mensen hardop declamerend passeren.



# Liedje voor de Kanaalzone

ingezongen gedicht  beeld op locatie

(op muziek van Caroline Deutman)

beneden tegen de aarde aan  
moeten de mensen door straten gaan  
kloppen de ochtenden aan hun deuren  
hebben ze handen voor het labeuren  
willen hun monden wat laten verstaan  
beneden tegen de aarde aan

beneden langs het lange kanaal  
zijn ze verhaal naast verhaal  
laat ze maar onder hun jassen en kragen  
prachtige passende vleugels dragen  
vleugels dragen voor dat bestaan  
beneden tegen de aarde aan

Rond het Albertkanaal, in een deel van Antwerpen waar je geen dagjesmensen zult tegenkomen, liggen de wijken Kronenburg en t' Dokske. Het zijn volkse buurten, waar heel wat opslagplaatsen en bedrijven staan. Het verzoek kwam of we als stadsdichter en vormgever mee wilden werken aan het project BurenMuren, om de omgeving meer kleur te geven. Aanvankelijk begon ik aan een ramelijk zwaar gedicht met als eerste regel 'De aken liggen diep vandaag', maar opeens had ik meer zin om gewoon een liedje te schrijven, zo'n liedje waar een melodie bij hoort. Het leek me wel wat als Clouseau







dat zou willen inzingen – per slot ging het om de bewoners in de schaduw van het Sportpaleis, waar deze band massas toeschouwers trekt – maar hun woordvoerder zag dat niet zo zitten. Toen heb ik het zelf maar gedreven ingezongen.

Zoekend naar een geschikte locatie, viel ons oog eerst op een gevel van de Aveve-silo. Het gedicht zou daar uitkijken over Kronenburg aan de andere kant van het kanaal. Maar dat zag het bedrijf Aveve niet zitten, misschien omdat een andere gevel van diezelfde silo nog maar net ongevraagd was beschilderd door leden van Greenpeace, om te protesteren tegen de bio-industrie. Bij de mensen van de Bosto-silo werd het plan enthousiast ontrangen. Er zou één zin uit het liedje op de gevel komen, in de eerste persoon meervoud.

In de tekst is het beeld van een meeuw te zien. Die vogel vliegt daar in de Kanaalzone nogal eens boven je hoofd, terwijl ook het liedje boven het gedoe en gesappel van alledag wil fladderen. Op 17 mei 2009 werd de gigantische tekst ingewijd tijdens een vrolijke bijeenkomst, waarvoor personeel van het bedrijf heerlijke paella had gemaakt.





# Na het ARUP-rapport

◀ ingesproken gedicht

We zijn de Iedereen van wie  
't Stad is en verliezen veel  
maar niet onze gezichten.

Niet de herinnering aan wat er  
omterallernoodzakelijkst moest  
zwichten toen men gericht en met

de tijd mee door het weefsel sneed.  
Dat deden die van het verleden.

Nu, in hun toekomst, doet men weer

aan toekomst, langdurig onverwijd, en  
maakt taal bochtige tracés om te beslechten.  
De Iedereen heeft wat te zeggen.

Het hete hangijzer van 2009 was de Lange Wapper, het geplande viaduct aan de noordkant van Antwerpen, dat met de naam van deze kwelgeest was toegerust en dat door de voorstanders ook poëtisch het 'natuurlijk tracé' werd genoemd. De plannen daarvoor ontstonden eind jaren negentig. Een organisatie, kortweg BAM genoemd, zou het realiseren. In 2005 hield de actiegroep Straten-Generaal, bestaande uit verontruste inwoners en een grote keukentafel, een eerste persconferentie om te pleiten voor een alternatieve oplossing van de verkeersproblemen, in de vorm van een tunnel die verder weg lag van dichtbevolkt woongebied. Deze tegenstem werd lang genegeerd. Het verzet groeide gestaag in 2008 en 2009, mede door een





tweede actiegroep, Ademloos geheten (een naam die refereerde aan hun bezorgdheid over de luchtvervuiling, maar op den duur ook aan de gevolgen van hun enorme inzet). De Vlaamse regering besloot een onafhankelijk studierapport aan te vragen bij het wereldvermaarde bureau ARUP/SUM. In maart 2009 werden de conclusies openbaar gemaakt. Het tunneltracé kwam beter uit de bus dan de Lange Wapper. In feite stelde het bureau een eigen tunneltracé voor, als verbeterde versie van het vorige. Desondanks besliste toenmalig Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen op 28 maart 2009 dat Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel de bouwvoorzaak voor de Lange Wapper mocht indienen.

De dag daarop schreef ik dit gedicht. Ik alludeer erin op grote projecten uit het verleden, zoals de Ring, die te dicht bij de oude stad ligt en de rechttrekking van de kaaien in de negentiende eeuw, waarvoor vele eeuwenoude huizen werden gesloopt. Tien jaar later bleek die ingreep verouderd, omdat de haven naar het noorden was opgeschoven. Ook refereer ik aan de slogan van Antwerpen: 'Stad is van iedereen'.

Ademloos wist door het verzamelen van 66 158 handtekeningen een referendum af te dwingen, terwijl de stad Antwerpen een nieuw rapport bij ARUP/SUM aanvroeg over de haalbaarheid van het tunnelalternatief, die technisch en financieel positief uitviel. Op 18 oktober 2009 werd het referendum gehouden. In de aanloop ervan ontstonden felle discussies. De voorstanders hadden een paar miljoen ter beschikking, waarmee onder meer 250 000 brochures werden verspreid. De tegenstanders hadden een flks aantal vrijwilligers en gulle gevers. In het referendum kwam geen vraag voor over het tunneltracé, er was alleen een ja of nee over de Lange Wapper mogelijk. Van de stemmers koos 59,24 procent nee. Daarna bracht de stad Antwerpen aan de Vlaamse regering een negatief advies uit over de Lange Wapper.

# Aan een olifantje

◀ ingesproken gedicht

Daar ben je dan, jij langverwachte,  
mooie eenvoud, parel op vier  
zware steunpilaren, met oude plooiën  
in je nieuwe huid. Je had een grote oom  
van hout, die spoot in 't stad gedachten  
nat en lichter dan ze waren.  
En hij was, net als jij, gewenst.

Zie je die hekken? Hekken zijn je grens.  
Daarbuiten zijn nog veel meer grenzen.  
Hoor je die wezens achter gaas die met  
gekleurde lappen om op twee  
voor jouw idee heel dunne pootjes  
naar je staan te staren? Die zijn van  
onze soort. Wij heten mens.

De olifant is in Antwerpen een verbindend symbool te noemen. In 2006 trok een mechanisch-elektronisch reuzenexemplaar van de Franse straattheatergroep Royal de Luxe door de straten, langs een enorme menigte genietende toeschouwers. In 2009 werd het olifantje Kai-Mook geboren in de Antwerpse Zoo en kreeg ze op verzoek een stadsgedicht. Naarmate de geboorte dichterbij kwam, merkte ik dat de promotiemachine die eromheen draaide gelijker was dan bij mij past. Wel jammer dat de naam van de boreling, die Parel betekent, als Khai Mook had moeten worden gespeld en niet als Kai, want dat betekent Kip. Ik heb er overigens niets op tegen dat een olifant Kip heet, zoals een poes Beer kan heten en een mens Merel. Je bent er niet minder olifant, poes of mens door.



# MIDDELPUNT

☛ ingesproken gedicht

dit is het middelpunt van de wereld  
het middelpunt is een schoot op pooijes is een  
mond met een mening een vraag die fladdert

is alles hard zwigend door horen groeien  
dit is het middelpunt van de wereld  
jazeke zit er maar op

Iets voor hangjongerenplekken. Die vraag kwam al vroeg.  
Eerst maar eens kijken waar die plekken zich bevonden. In  
straten, op pleinen, in parken. Permanent waren ze vaak  
niet, je wilt ook wel eens ergens anders bij elkaar gaan staan.  
In elk geval gingen we de buurten in, begeleid door de

buurtregisseurs en andere  
betrokkenen. Jongeren  
vertelden over waar ze  
graag bijeenkwamen en  
dat dat soms gedoe gaf  
met de omwonenden,  
hoewel ze best rekening  
met hen wilden houden,  
maar ja, ook voor henzelf  
moest er plaats zijn.

Ouderen vertelden soms  
heel positief over het  
samenleven en over hun  
eigen initiatieven om de

# MIDDELPUNT

☛ ingesproken gedicht

dit is het middelpunt van de wereld  
het middelpunt is van steen en adem  
is een mond met een mening  
een vraag die fladdert

is alles hard zwigend door horen groeien  
is randen vermoeden en rafels en kanten  
is ongeduld neerleggen en er naar kijken  
dit is het middelpunt van de wereld  
jazeke sta er maar op

sfeer te verbeteren. Negatieve verhalen waren er ook, zoals  
over jongeren die een buurtfeestje verpestten door met de  
pas gebakken pannenkoeken te smijten. Of over overlast in  
de gezamenlijke hal van een flatgebouw.

Het bleek niet eenvoudig om de plannen op tijd rond

te krijgen. Het

aanvankelijke idee om  
een keren van korte  
teksten te maken, in  
elk van de beoogde  
wijken, kon niet worden  
uitgevoerd. Uiteindelijk  
bleef er het verzoek

vanuit Ekeren om iets  
op een zitbank in het  
Veltwijkpark te doen, en  
van Zandvliet voor een  
muur bij een hangplek.  
Vandaar de twee variaties.





# De haven in 2009

◀ ingesproken gedicht

Voortmaken is het, de waar moet de wereld in.  
Shift na shift komen de dokkers van <sup>1</sup>t Kot  
met hun boekjes en dienen de drift van de  
laadkistenstad en haar dierenruin  
(olifant, spinnenkop, mussenbek), bergen  
van bulkgoed en stukgoed, vracht en gewicht.  
Het licht laat de nacht er niet bij.

Volhouden is het. Diep in het vel tikt teruggang  
(is er vandaag weer geen werk of toch wel).  
Vroeger blijft hangen in namen, in een dorp  
als een aftands gebit, waar nog hoop achter zit,  
in land dat niet brak wil als slikken.  
De Schelde, die moeit zich niet,  
daalt maar en stijgt met het tij.

Nagewuifd door het riet schuift een schip  
uit een sluis, – *see you again in Antwerp* –,  
vissen gaan verder met paaien, een zwaluw  
bouwt toch weer een nest in een oeverwand.  
Voortmaken is het, daar op de kaaien, de waar  
moet verladen, de toekomst wordt vastgesjord,  
met het verleden langszij.



Aan de Scheldelaan, tegenover het dorpje Lillo, dat  
zich als een fraaie oude enclave tussen de chemische  
reuzen heeft gehandhaafd, ligt het Havencentrum, een  
voortplantingscentrum met permanente en tijdelijke  
tentoonstellingen, dat dagelijks excursies door de haven  
organiseert. Aan hun ruit hangt een net even andere versie  
van dit stadsgezicht, die geldig blijft als de crisis voorbij is.  
Die versie heet 'De haven'.

<sup>1</sup>t Kot is het werfingslokaal in de wijk Het Eilandje, waar  
erkende havenarbeiders zich dagelijks aanbieden en de taak  
van de dag in hun arbeidsboekjes laten inschrijven. In de





eerste negen maanden van 2009 werd bijna een vijfde minder geladen en gelost dan het jaar ervoor, wat betekende dat er veel minder werk was.

Het gedicht refereert ook aan de breuklijnen in het poldergebied. Sporen van het opgeslokte verleden zijn nog zichtbaar. De kerktoren van het verdwenen dorpje Oosterweel staat nog steeds overeind tussen de industrie en de opslagplaatsen. Aan de overkant van de Schelde ligt Doel, het dorp waar al zo lang voor behoud wordt gestreden, al is er intussen heel veel gesloopt, met het oog op de bouw van het Saefthingedok, dat genoemd is naar weer een ander verdwenen dorpje. In 2009 vaardigde het hof van beroep voor Doel een slooiverbod uit. Menig huis werd vanbinnen of vanbuiten opgesierd met kunstwerken. Rond de grens met Nederland speelt de strijd om het al dan niet aan de natuur

teruggeven van akkerland.

In het havenjargon zijn olifanten en spinnenkoppen de machines voor het oppakken en stapelen van containers en zijn mussenbekken nodig om stalen vaten met een vorklift te kunnen verplaatsen.

Bob Takes kreeg een mooi idee om het gedicht te lanceren: we zouden op een heleboel containers 'See you again in Antwerp' laten zetten, en ze zo de wereld in laten gaan. Nog mooier zou het zijn om de containers op hun lange tochten vanuit Antwerpen elektronisch te traceren en te volgen op een groot scherm in de stad. Helaas werd het idee niet opgepakt en kon de stunt voor de stad (nog?) niet doorgaan.





dag klein kindje hier in 't stad

ingesproken gedicht

Ik had een paar plannen voor de kinderen van Antwerpen, die niet allemaal gerealiseerd zijn. Maar één ervan wel: een boekje met een eenvoudig stadsvers met plaatjes voor de jongste Antwerpenaartjes. Het idee sloot aan bij het project Boekbaby's van de Vlaamse Stichting Lezen, waarmee ouders van heel jonge kinderen en de kindjes zelf worden gestimuleerd tot het voorlezen en bekijken van boeken en het vinden van de weg naar de bibliotheek. Voor de heel kleinen hebben we het dan onder meer over simpele kartonboekjes met eenvoudige woorden en beelden, die wel de bodem leggen voor taalverwerving, leesplezier en concentratievermogen. De boekjes werden vanaf de voorleesweek in november 2009, samen met het basispakket van Boekbaby's, over de stradschrèches verspreid.



als het regent word je nat



maar de zon maakt alles droog



op de schelde vaart een boot

groen en geel en blauw en rood



deurtje open



deurtje dicht



dit zijn torens  
die zijn hoog



na het donker



komt het licht



en dan doen we kleren aan



om naar buiten toe te gaan



dag huis

dag deur



dag hond



dag kat



dag klein kindje hier in 't stad



# Mensen van Antwerpen

ingesproken gedicht

Die de dagen dragen,  
die sjotten tegen de leegte,  
die bloemekes in bakken doen  
(zaagd ni dad et ni goe is).

Die zoenen in plantsoenen,  
die met verweesde waren  
op kopers blijven hopen,  
die door de winters gaan.

Die met z'n honderdduizenden  
zichzelf te eten geven,  
te feesten, te vermoeden,  
te voortbestaan.

Aanwezigheid, van huid,  
van water, van geluid dat  
denken dimt, van koekenbrood,  
beton en wol.

De stad te zijn, de stad die zich  
in hen heeft uitgespreid.

Een laatste gedicht, voor in de reclamezuilen en om als poster aan te bieden aan OCMW-huizen en ziekenhuizen. Het staat ook te lezen in het fotoboek van Werner Van Reck. Mijn twee jaar stadsdichterschap eindigde op Gedichtrendag 2010. En hoewel de stad zich al in me had uitgespreid, zit die er nu tot in alle vezels.





We bedanken de volgende personen en instellingen voor hun onmisbare bijdrage:

Antwerpen Boekenstad, Denise Mielants-Pitroors, District Wiltrijk, Max Temmerman, District Deurne, Marleen Baillieul, Jan Pandelaers, Bart Verdeyen, Maarten Druyts, Anne Van der Planken, Universiteit Antwerpen, Fabienne Destrycker, Guy Swaegers, Stijn Van Minnebruggen, Anne Provoost, Vlaamse overheid, Philip Heylen, Le Pain Quotidien, Dirk Lenaerts, Rolf Mulder, Joris Michielsens, Alix Lorquet en projectploeg, kmska, Contour Mechelen vzw, Mick Heylen, Letterenhuis, Protestants Sociaal Centrum, Edwin Delen, Ayub, Sima, Anna, Daniël, Katrijn Apostel, Jurgen Claesen, Gert Dooreman, Wiske van 't Half Souke, Adriaan Raemdonck, Paul Schyvens, Christa Van de Velde, Aleydis Ceulemans, bewoners van de Stobbe, Stef Anthoni, Har Torike, Mamm'out, Axel Vosters, Rudy Janssen, Frank Breugelmans, Dave Van Gestel, Frank Van Jole, Gert De Wilde, Bruno Verbergt, Jan Verhaert, Guido Torfs, Remon Rijper, Barbara Wijckmans, Roger Plottier en Koen Fröberg, Vooruitzicht, Eveline Wouters, Stad Antwerpen, Hafida Dalaa, Katherine Ennekens, Bob Van den Broeck, Goedele Sannen, Maarten Inghels, OCMW Antwerpen, Cyriel Van Tilborgh, Patrick Janssens, Jo Roets, Marc Verstappen, Kopspel vzw, Marijke Boeckx, Levanto Merkssem, Boost Nutrition, District Merkssem, Alexander Van Gool, Sigma Coatings, Toon Van Daele, District Ekeren, Paulette Vermeersch, Leen Verbist, Peggy Taelman, Gert Nielandt, Els Michielsens, bewoners van de Silvertroplaat, de Geelhandplaats en in en rond Hof ter Beke, kinderdagverblijf Pagadder, Sarah Van Tilburg, Werner Van Reek, Mieke Vervoort, Karen Vandenbergh, Nadia De Vree, Doelzozo, Philippe Demoulin en iedereen die hier niet is genoemd, maar wel heeft meegewerkt.